

Hoogeloon, februari 2016

Geachte donateur,

Wat later dan u van ons gewend bent, maar hier is hij dan toch: de jaarlijkse nieuwsbrief van de Stichting Malang.

Het jaar 2015 is voor het weeshuis en de kinderen die er wonen over het algemeen een goed jaar geweest. Natuurlijk zijn er ook hier zo af en toe wat ups en downs, maar daar kan men goed mee omgaan.

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij u laten weten dat we een experiment gestart zijn met het verstrekken van een studiebeurs aan een meisje dat thuis, bij haar arme ouders, woont. Sri, zo heet het meisje, maakt erg goede vorderingen en zij meldt zich regelmatig om zich te laten begeleiden en haar studieresultaten te laten zien. We hebben dit experiment voorzichtig uitgebreid met een aantal kinderen in Malang en in Surabaya, waar een oud klasgenoot en vriendin van Kim de kinderen begeleidt.

Het gaat om de broertjes Jordan en Jefferson Barends uit Sidoarjo, in de buurt van Surabaya. Jordan is 10 jaar en Jefferson is 9 jaar, ze gaan naar de zesde en vijfde klas van de basisschool. Op de foto's de ouders en de twee broertjes zelf.



De vader werkt als bewaker in een suikerfabriek en verdient €75,- per maand. Ze wonen samen in een kamer. Zij kunnen het schoolgeld van hun kinderen niet betalen.

Dan hebben we uit dezelfde plaats ook nog Glen Moreka Alaska Manuputty, hij is elf jaar oud en zit in de zesde klas van de basisschool. Zijn vader heeft geen werk en zijn moeder verdient als bediende 450,- euro per jaar. Zij hebben dus ook te weinig geld om het schoolgeld voor hun zoontje te betalen

In Malang zelf hebben we er weer een paar kinderen bij die nog thuis wonen en waarvoor wij het schoolgeld betalen. Het zijn:



Anggi May Sari, een meisje van 12 jaar dat in groep 7 van de basisschool zit. Haar ouders zijn gescheiden en hebben al bijna een jaar haar schoolgeld niet meer betaald omdat ze het geld niet hebben. Anggi heeft nog twee oudere broers. Hun vader heeft ons gevraagd of de oudste op onze kosten mag gaan studeren. Het middelste kind is zelf naar Hannah gegaan om te vragen of hij zijn studie, die hij vanwege de geldnood in het gezin heeft moeten afbreken, mag gaan afmaken. Wij hebben daar nog geen ja op gezegd, omdat we de hem eerst beter willen leren kennen en we goed in willen schatten hoe zijn kansen zijn en wat voor toekomstperspectief hij heeft.

Rizal Edy Sukarno van negen jaar zit in groep 5 van de basisschool. Ook zijn ouders kunnen zijn schoolgeld niet betalen, omdat ze te arm zijn.



De kinderen in het weeshuis maken het goed, voor hen is er structuur en zekerheid van voldoende voedsel en geld om hun opleidingen te betalen. Aan het einde van het jaar stonden we voor een dilemma: moeten we dit huis blijven huren nu er steeds minder kinderen in het weeshuis wonen, of moeten we de huur opzeggen en de kinderen die er nog zijn op kamers laten wonen. We hebben besloten om het huurcontract te verlengen en, nu onze financiële situatie het toelaat vanwege een erfenis die we gaan krijgen, om weer nieuwe kinderen in het weeshuis toe te laten. Het voordeel voor de begeleiders is dat er meer zicht is op het doen en laten van de kinderen.

In de begeleiding van de kinderen gaat een en ander veranderen. Lingga heeft aangegeven dat het, gezien zijn leeftijd en gezondheid, voor hem te veel wordt om alle studenten nog intensief te begeleiden. Ook het stuk financiële verantwoording wordt hem te veel. Hij heeft een oud student van ons al een heleboel geleerd op financieel vlak en zij gaat dat stuk gedeeltelijk van hem overnemen. Voorts is er, op zijn aandringen, een nieuwe Stichting in Indonesië opgericht die de verantwoording op zich neemt. Het is de Stichting Lembaga bakti kasih wat zoiets betekent als Huis van liefde. De voorzitter van deze stichting is Kim Waterschoot-Soemanto verder zijn er lokale mensen die secretaris, penningmeester en huisbeheerder zijn en Ibu Fajar zit in het bestuur vanwege de dagelijkse leiding. De kinderen in het weeshuis hebben een soort van afscheidsfeest georganiseerd voor Lingga en daarbij als grote verrassing voor hem, alle oud studenten die hij ooit begeleid heeft uitgenodigd. Het was een groot feest met natuurlijk veel verhalen over "vroeger" en veel uitingen van dankbaarheid.



Ook wij zijn
Lingga veel
dank

verschuldigd en we hopen dat hij nog lang bezoeken aan het weeshuis zal afleggen om zich bij de kinderen betrokken te blijven voelen. Hij zal er altijd welkom zijn. Tegelijkertijd hopen we dat het bestuur van de nieuwe Stichting haar werk op een even voortreffelijke wijze als Lingga altijd gedaan heeft, zal kunnen doen. Buyung en Hannah blijven betrokken bij het weeshuis en verrichten er nog regelmatig hand- en spandiensten. Wij zijn hen daar zeer erkentelijk voor omdat we mede door hen, steeds direct op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen

In 2015 zijn er vijf kinderen afgestudeerd.

Weni



Van deze vijf heeft Weni het langst in het weeshuis gewoond.

Ze kwam als klein arm meisje van vijf jaar met veel te grote schoenen aan en ze gaat nu weg als jonge, goed opgeleide, volwassen vrouw van eenentwintig. Zij heeft aan de universiteit van Malang Accountancy gestudeerd. Weni heeft ondertussen een baan gevonden in Surabaya.

Zij schreef ons:

Hallo, alle donateurs,

Ik ben Weni Marshalia Juanda. Vanaf groep twee van

de basisschool woon ik al in het weeshuis. om precies te zijn vanaf 2001 tot nu. Ik ben erg blij en dankbaar dat ik in dit weeshuis ben opgegroeid; ik kon er naar school gaan, had er veel vrienden, heb er geleerd wat het betekent om in een groot gezin te leven, wat het is om nederig te zijn wanneer je een meningsverschil met anderen hebt. Hier heb ik veel geleerd over verschillende karakters die mensen kunnen hebben en dat andere mensen andere meningen hebben. Hier zal ik in de toekomst in mijn werk veel gemak van hebben.

Ik ben alle donateurs zo dankbaar dat ik drie jaar lang aan de universiteit van Malang accountancy heb mogen studeren. Zonder jullie was ik nooit geworden wie ik nu ben. Ook mijn moeder en mijn oudere broer en zus zijn jullie ontzettend dankbaar omdat jullie het geld bijeengebracht hebben waarvan ik kon leven en studeren. Ik hoop binnenkort een baan te vinden waarmee ik de kwaliteit van leven van mijn familie kan verbeteren. Ik hoop dat alles wat jullie voor mij gedaan hebben niet voor niets is geweest.

Dank jullie allemaal ontzettend veel voor jullie hulp en offers.

Met warme groeten, Weni Marshalia Juanda.



Lisa



Lisa heeft zes jaar in het weeshuis gewoond. Zij is een minder opvallend, rustig en heel lief meisje. Lisa is altijd wat verlegen geweest, maar die verlegen meid heeft nu wel haar studie accountancy afgerond. Zij werkt in Malang.

Ook Lisa schreef een brief.

Beste donateurs,

Hallo, ik ben Indyah Natalisa Vajarini, maar iedereen noemt me Lisa. Ik ben in Malang geboren op 25 december 1994 dus ik ben nu bijna 21 jaar. Dit jaar ben ik op 10 november afgestudeerd aan de Universiteit van Malang. Zolang ik op de universiteit gezeten heb heb ik allerlei mensen met veel verschillende karakters ontmoet die ik anders nooit zou zijn tegengekomen.

Ik ben afgestudeerd aan de economische faculteit in het vak accountancy. Dank zij jullie hulp, donateurs, heb ik veel geleerd. Studeren is niet gemakkelijk, ik heb hard moeten werken om goede resultaten te behalen. Dank zij het harde werken kan ik nu tevreden zijn met het resultaat. Dank zij jullie hulp zijn mijn ouders apetrots. Ik hoop dat jullie ook trots op mij zijn.

Ik ben jullie ontzettend dankbaar omdat jullie mij al die tijd geholpen hebben met mijn financiële problemen, en mijn schoolgeld hebben betaald, zonder jullie had ik het nooit zover gebracht.

Ik kan jullie niets geven, ik kan alleen voor jullie bidden en jullie vertellen hoe dankbaar ik ben. Dank jullie wel voor al jullie hulp.

Moge God jullie allemaal zegenen.

Lisa.

Dita

Dita was eigenlijk vorig jaar al klaar met haar opleiding, maar omdat zij zo goed haar best gedaan heeft en ontzettend goede resultaten behaalde heeft zij nog een jaar langer mogen studeren. Dita heeft een baan in Malang.



Hallo, beste donateurs in Nederland. Hoe gaat het met jullie? Hopelijk zijn jullie gezond en onder de zegen van God. Ik ben Dita Kurniawati, maar men noemt mij Dita. Ik schrijf deze brief voor jullie allemaal uit dank voor jullie steun. Ik ben dankbaar omdat ik vijf jaar op jullie kosten heb mogen studeren. Het is me allemaal gelukt omdat jullie mij steunden totdat ik afstudeerde. Ik ben ook dankbaar voor de aandacht en genegenheid die ik van jullie kreeg. Alle ervaringen die ik gedurende mijn schooltijd heb opgedaan kan ik in mijn verdere leven en in relaties met mensen gebruiken.

Met deze brief willen ook mijn ouders laten weten dat ze jullie dankbaar zijn voor de vriendelijkheid, aandacht en financiële steun.

Ik ben nu op zoek naar een baan.

Nogmaals, heel veel dank uit het diepst van mijn hart. Jullie zullen voor altijd de mensen zijn die ik bewonder en van wie ik houd.

Van Dita.

Yusua

Nummer vier van de afgestudeerden is Yusua. Yusua heeft het in het begin dat hij op kamers woonde moeilijk gehad. Hij zorgde niet goed voor zichzelf en at te weinig en ongezond. Gelukkig is het toch allemaal goed gekomen met hem en heeft hij zijn studie in de nominale tijd kunnen afronden. Yusua heeft werk in Malang.

Beste donateurs,

Allereerst wil ik jullie heel hartelijk danken voor alles wat jullie gedaan hebben om mij te laten studeren, vanaf de middelbare school tot en met de universiteit. Ik ben Yusua Inkirama Wida, de oudste van twee broers. Ik heb het best moeilijk gehad om niet thuis te kunnen wonen, zeker toen ik naar de universiteit ging. Ik ging naar de opleiding voor farmaceutisch analist



en voedseltechnologie, een exacte studie terwijl ik op de middelbare school een meer maatschappelijke richting volgde. Ik moest alle zeilen bijzetten om het ontzettend brede scala aan onderwerpen in mijn opleiding te kunnen volgen. Ik had er in het begin moeite mee om trouw alle colleges te volgen omdat ik toen ver beneden de norm presteerde.

Mijnheer Lingga heeft mij toen geholpen en geleerd hoe te studeren. Hij hielp me elke dag en ik kreeg meer zelfvertrouwen en leerde steeds beter. Uiteindelijk haalde ik de resultaten waar ik tevreden mee was en dat maakte me blij.



Ik vind het geweldig dat niet alleen jullie, donateurs, ons zoveel hulp geboden hebben, maar ook mijnheer Buyung en mijnheer Lingga en mevrouw Kim.

Dank jullie wel dat ik heb mogen studeren.

Yusua.

Ayuk



De hekkensluiser van dit jaar is Ayuk.

Ayuk is een zeer intelligent en leergierig meisje. Ze spreekt ontzettend goed Engels en heeft dan ook meerdere malen als tolk gefungeerd wanneer er Nederlandse gasten in het weeshuis waren.

Ze heeft dezelfde opleiding gevolgd als Yusua en heeft die vlot en met goede cijfers afgerond. Ayuk werkt in Malang.



In september is een nieuwe student begonnen. Haar naam is Sari en zij studeert farmacie.

HET WERKEN VOOR STICHTING MALANG

In voorgaande nieuwsbrieven was steeds een reisverslag te vinden van een bezoeker van het tehuis. Dit jaar is, voor het eerst, niemand van onze donateurs in Malang geweest. Een mooie gelegenheid voor mij om een stuk te schrijven over mijn ervaringen in het bestuur van Stichting Malang.

Sinds de oprichting, vijftien jaar geleden, zet ik me in voor de stichting. Dit bestaat uit het bijwonen van bestuursvergaderingen, het organiseren en uitvoeren van geldinzamelingsacties en zorg dragen voor een goede besteding van dit geld. Dit werk vind ik erg leuk om te doen. Eerlijk gezegd wisten we destijds niet waar we aan begonnen. We hadden wel de sterke overtuiging dat we iets moesten doen voor de kinderen. De leefomstandigheden waren erg slecht. Het meest schrijnende vonden we dat de kinderen na het behalen van het middelbare school diploma uit het tehuis weg moesten. Sommige kinderen kwamen op straat terecht zonder uitzicht op een goede toekomst. Die toekomst wilden wij hen geven.

Als er een collectant aan de deur komt geef ik altijd iets. Soms met gemengde gevoelens. Veel 'goede doelen' organisaties zijn rijk, ze hebben een groot hoofdkantoor en betalen hun bestuurders hoge salarissen uit. Ik vraag me dan af hoeveel er van mijn donatie bij de juiste personen terecht komt. Maar van de andere kant ... als je niets geeft dan gebeurt er zeker niets. Bij onze stichting heb ik nooit deze gevoelens gehad. Ik weet zeker dat elke ingezamelde euro aan het welzijn van de kinderen besteed wordt. Door regelmatig contact te houden met hen zijn wij op de hoogte van het reilen en zeilen in het tehuis, zowel van de kinderen die daar wonen als van de studenten die op kamers zitten. Alle kinderen zijn bij ons bekend. We kennen hun namen en hebben foto's van ze, we weten wat hun sterke en minder sterke kanten zijn en hoe hun schoolprestaties zijn. Het is overzichtelijk en goed door ons te controleren.

In de loop van de jaren hebben we al veel kinderen kunnen helpen. Op een enkeling na houden zij allemaal nog contact met ons via facebook of via de andere kinderen. Het gaat goed met ze. Ze hebben allemaal een baan en een aantal van hen zijn getrouwd en hebben zelf kinderen gekregen. Het nauwe contact heeft echter ook een schaduwkant. Ook de

minder goede berichten bereiken ons. Dat kunnen kleine zaken zijn zoals liefdesverdriet of iemand die steeds te laat thuis komt (wat wil je in een huis vol pubers) of meer ernstige zaken. Ernstig was de crisis die ontstaan was toen Manurung overleden was. Het voortbestaan van het weeshuis was ernstig in gevaar en wij hadden onze twijfels over de motivatie van het nieuwe bestuur. Wij hebben toen de knoop doorgehakt en elders in Malang een groot huis gehuurd om de kinderen onder te brengen. Na enige tijd hadden wij iemand gevonden die daar wilde gaan wonen om voor de kinderen te zorgen. De rust is nu weergekeerd, maar dat duurde wel een aantal maanden en heeft heel wat slapeloze nachten gekost. Het moet voor de kinderen ook een heel onrustige tijd geweest zijn.

Zonder vertrouwde hulp ter plaatse is ons werk niet mogelijk. Dat is overigens een ander sterk punt van onze stichting. De familie Soemanto (de familie van Kim), met name haar broers Lingga en Buyung, helpen ons belangeloos met het runnen van het tehuis. Zij doen dit al sinds de oprichting van Stichting Malang. Buyung gaat er wekelijks op bezoek om zich op de hoogte te houden en Lingga zorgt voor de begeleiding van de studenten. Zij houden daardoor zicht op de situatie en kunnen het beste beoordelen wat goed is om te doen. Zonder hen zouden wij veel meer risico lopen: dat zaken niet goed geregeld zouden worden en we zouden veel minder controle hebben over de gang van zaken en de geldstroom. Het steunt ons enorm en geeft ons de motivatie om door te gaan met het werk. Als je weet dat het geld goed terecht komt durf je aan de donateurs ook het jaar erop weer om te vragen, je kunt alles naar eer en geweten verantwoorden.

Het is misschien maar een klein aantal mensen dat wij op deze manier kunnen helpen, maar het is zeker de moeite waard. Het geeft grote voldoening als je een foto op facebook ziet van een jonge man of vrouw die een diploma in de hand heeft. Vol trots en vertrouwen in de toekomst. Je ziet ook dat deze jonge mensen geraakt worden door het feit dat er aan de andere kant van de wereld aan hen gedacht wordt. Het stimuleert hen vervolgens om ook in hun eigen omgeving met hun eigen middelen anderen te helpen. Het is als een olievlek die zich langzaam uitbreidt. Dat hebben we vanuit Hoogeloon mogelijk gemaakt.

In deze tijd hebben we het vaak druk met ons eigen leven en lijkt het alsof de samenleving steeds harder wordt. Niets is minder waar. Als je er aandacht voor hebt en goed om je heen kijkt zie je dat er veel mensen zijn die zich inzetten om belangeloos anderen te helpen. In de eigen omgeving maar ook ver weg zoals de familie Soemanto in Malang. Als iedereen naar eigen kunnen zich zou inzetten voor een ander zou de wereld er nog mooier uit zien.

Sjan Kaethoven.

FINANCIËEL JAAROVERZICHT Schooljaar 2014/2015 Boekjaar 2014 t/m juli 2015

Omdat het overzichtelijker en eenvoudiger is om het boekjaar samen te laten lopen met het schooljaar hebben we dit jaar de inkomsten (boekjaar) eenmalig gelijk getrokken met het schooljaar.

INKOMSTEN (jan. 2014 t/m juli 2015)

In 2014 tot en met juli 2015 heeft de Stichting Malang aan donaties van onze vaste trouwe donateurs € 14.865,00 ontvangen.

Van de Jacobushoeve in Vessem hebben we in 2014 het mooie bedrag van € 1.343,00 ontvangen, waarvoor wij het bestuur en vrijwilligster van de Jacobushoeve, Cocky van de Laar, van harte bedanken.

Het paasontbijt van 20 april 2014 heeft het mooie bedrag van € 1.646,50 opgebracht en voor het paasontbijt van 5 april 2015 hebben wij € 1548,10 bijgeschreven op onze rekening. Onze

speciale dank gaat uit naar Slagerij Gooskens, Bakkerij Waterschoot en de familie Beerens voor het gratis leveren van beleg, broodjes en eieren.

Voor het vierde jaar hebben we op zondag 17 augustus het muziekfestival, onder helaas minder goede weersomstandigheden, gehouden. De belangstelling was daardoor wat minder, maar de sfeer was heel goed. Dit muziekfestival heeft toch nog het mooie bedrag van € 2870,62 opgebracht. Onze speciale dank gaat uit naar de sponsors en organisatoren van dit muziekfestival: Joost Daniëls, Karin Antonise, Henk Gooskens en natuurlijk alle vrijwilligers/sters die deze dagen zo hard hebben gewerkt voor ons.

De Stichting heeft dus in totaal € 22.273,22 op haar rekening kunnen bijschrijven. Let wel dit zijn de inkomsten van anderhalf jaar.

UITGAVEN (schooljaar aug. 2014 t/m juli 2015)

Dit schooljaar zijn Lisa en Weni (accountancy) en Ayuk en Yusua (farmacie) aan hun laatste jaar begonnen. De totale kosten hiervoor bedroegen € 5.371,00. Dit waren de laatste studenten die nog op kamers woonden. Dita heeft haar 2-jarige computercursus afgemaakt. Lisa, Weni, Ayuk, Yusua en Dita hebben inmiddels een baan gevonden.

Dit schooljaar zijn Kamelia, Rida (accountancy), Luluk, Marsella en Iga (farmacie) en Redi en Michael (verpleegkunde) begonnen aan hun 3-jarige opleiding. Deze studenten wonen in Lokon. Ondertussen is Michael thuis gaan wonen omdat zijn moeder ernstig ziek is. Marsella en Luluk wonen ook niet meer in het weeshuis omdat ze met hun opleiding gestopt zijn.

De totale kosten hiervoor waren € 10.481,00.

We hebben dit jaar voor het eerst de kosten voor het 2e jaar bovenbouw betaald voor een meisje. Sri, die thuis woont, maar waarvan de ouders het schoolgeld niet konden betalen. De kosten hiervan bedroegen € 373,00.

Daarnaast is het schoolgeld voor de kinderen van de middelbare school ad. € 2.517,00 betaald.

Salaris Fajar is € 1.500,00 en de kosten voor Lokon 33 bedroegen dit jaar

€ 5.277,00. Denk hierbij aan gas, water, elektra, onderhoud, telefoon, bewaking, ophalen huisvuil, internet, kerstviering en levensmiddelen.

De huur voor Lokon 33 wordt weer voor 3 jaar betaald in december 2015.

Onze uitgaven voor het schooljaar 2014/2015 komen dus op een totaalbedrag van € 25.519,00.

Zoals u ziet zijn de uitgaven voor het schooljaar 2014/2015 hoger dan de inkomsten over jan.2014 t/m juli 2015. Dit konden wij betalen omdat we in het verleden reserves opgebouwd hebben.

Wij hopen weer op uw donaties te kunnen rekenen om alle kinderen een mooie toekomst te kunnen geven. Het IBAN nr. van de Stichting Malang is NL 34 RABO 0122 8434 44.

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de donaties in het afgelopen jaar en wensen iedereen een goed 2016.