

Hoogeloon, maart 2017

Geachte donateur,

Bij deze bieden wij u aan de jaarlijkse nieuwsbrief van de Stichting Malang.

Het jaar 2016 is voor het weeshuis en de kinderen die er wonen over het algemeen een goed jaar geweest. Natuurlijk loopt niet altijd alles op rolletjes, maar er gebeuren geen dingen waar men niet mee om kan gaan.

Door de structuur en de regelmaat die er in het weeshuis zijn, dankzij ibu Fajar, Hannah, Buyung en Gatot, en de wetenschap dat er elke dag voldoende eten is, voelen de kinderen zich er veilig en gaat het ook goed met hen.

Een aantal jaren geleden zijn we begonnen met het verstrekken van studiebeurzen aan kinderen die niet in het weeshuis wonen, maar waarvan de ouders zo arm zijn dat zij de studiekosten van hun kinderen niet kunnen betalen. Deze kinderen wonen thuis bij hun ouders in Malang of Surabaya. Hun studiestatistiek wordt gecontroleerd door onze contactpersonen ter plaatse. Momenteel gaat het om vijf kinderen, 3 in Surabaya en twee in Malang. In juni komt er een externe leerling bij uit Surabaya. Het eerste kind dat wij hiermee geholpen hebben heeft haar middelbareschooldiploma gehaald en heeft besloten om niet verder te gaan studeren omdat ze door haar moeder is uitgehuwelijkt.

We hebben een nieuw huurcontract afgesloten voor het huis. Het contract loopt tot December 2018.

Regelmatig melden zich nieuwe kinderen uit arme milieus om in het weeshuis te komen wonen. Deze kinderen worden allemaal gescreend op hun thuissituatie en financiële situatie. Er worden per jaar maximaal tien kinderen toegelaten om de rust in het weeshuis te bewaren. Inmiddels zijn er voor het komende schooljaar negen kinderen toegelaten tot het weeshuis en zij zullen er in juni, na de zomervakantie, komen wonen. Het zijn allemaal betrekkelijk jonge kinderen die nu nog op de basisschool zitten en gaan beginnen aan de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

In de volgende nieuwsbrief stellen zij zich aan u voor.

In 2016 zijn er geen kinderen afgestudeerd. In oktober van 2017 studeren er hopelijk drie kinderen af. Kamellia en Rhida die accountancy studeren en Redi die verpleger wordt.

Voor het komende schooljaar zijn er geen nieuwe studenten, er zijn 2 studenten die aan het tweede jaar van hun opleiding zijn begonnen en de rest van de kinderen zit nog in het voortgezet onderwijs.

Een van onze studenten, Iwan, heeft in het ziekenhuis gelegen met knokkelkoorts. Hij is goed hersteld en doet het ook erg goed op school; hij haalt de hoogste cijfers van de klas. Ook Wiwin, onze andere tweedeaars student, haalt goede resultaten.



De kinderen die in 2015 zijn afgestudeerd hebben allemaal een baan gevonden en kunnen nu voor zichzelf, en vaak ook hun familie, zorgen.



In het afgelopen jaar is er ook een aantal van onze oud-studenten getrouwd en weer anderen hebben een kind gekregen. Het is mooi om van hen te horen hoe goed het met hen gaat en dat ze de donateurs in Nederland nog steeds dankbaar zijn.

Links de trouwfoto van Mur en rechts die van Wawan. Beide bruidsparen in traditionele Javaanse klederdracht met de daarbij behorende attributen en versierselen.



Krisma stuurde ons deze foto van haar met haar baby



Acht kinderen die in 2016 nieuw zijn gekomen in het weeshuis

Een aantal kinderen, de studenten, stuurde een brief voor u.

Ayu Suryaningrum



Dag donateurs uit Nederland,
Ik ben Ayu Suryaningrum Rida Rida, meestal noemen ze mij Gendut (betekent groot) omdat ik nogal groot ben afgekort zeggen ze Ndut. Misschien heeft ibu Kim mijn naam wel eens genoemd. Ik ben in Lokon komen wonen in het tweede jaar van de onderbouw van de middelbare school. Goddank dat ik van jullie mag studeren. Ik studeer aan de universiteit accountancy. De toelatingstests daarvoor zijn erg moeilijk en maar weinig mensen slagen daarvoor. Ik ben blij dat het mij wel gelukt is. Ik heb het erg druk met studeren. Naast studeren hebben we in het weeshuis ook onze huishoudelijke taken zoals poetsen en koken.

Niet alleen ik, maar ook mijn ouders willen jullie heel hartelijk danken voor jullie financiële en morele steun. Ik zie jullie graag

voor een vakantie in Indonesië.
Moge God jullie zegenen.

Julius Kristiawan

Ik ben Julius Kristiawan, meestal noemt men mij Iwan. Ik kom oorspronkelijk uit Borneo en ik ben de oudste van twee broers. Mijn jongste broer woont nog bij mijn ouders. Ik ben in 2010 in het weeshuis komen wonen toen ik in de eerste klas van de onderbouw zat. In het begin was het vreemd voor mij om in het weeshuis te wonen, een vreemde omgeving en met zoveel andere kinderen samen wonen en om te wennen aan nieuwe regels. Het moeilijkste voor mij was om zonder mijn ouders te moeten leven mede omdat ik nog erg jong was. U mag gerust weten dat ik in het begin erg bang was en me afvroeg hoe een klein jongetje uit de binnenlanden van Borneo het zonder zijn familie in de grote stad vol moest houden. Omdat ik erg gemotiveerd was om iets te leren, is het mij gelukt me staande te houden. Soms schaam ik me ervoor dat ik mijn ouders verlaten heb om te kunnen gaan leren en in Malang te gaan wonen. Toen ik hoorde wat je allemaal met computers en laptops kunt doen, wilde ik daar meer van weten. Ik dacht: Dat wil ik ook. Met computers werken en wie weet heb ik er later zelf wel een. Hoewel ik mijn ouders en geboorteplaats mis, wil ik me toch liever op mijn toekomst richten.



Dank zij jullie, donateurs uit Nederland, is het me gelukt om veel dingen te leren. Ik hoop dat ik jullie niet teleurstel en dat ik mijn studie af kan ronden. Nogmaals, heel, heel, heel hartelijk bedankt voor al jullie steun en hulp. Ik zou niet weten hoe ik het zonder jullie hulp zou moeten doen. Dank u well!

Iwan.

Wiwin Krisjayanti

Mijn naam is Wiwin Krisjayanti, ze noemen mij Wiwin. Ik kom uit het dorp Tambak Rejo en ik ben de oudste van twee kinderen. Mijn broertje woont in een ander weeshuis.



Hoe gaat het met jullie? Met mij gaat het goed. Ik ben in 2011 in het weeshuis komen wonen toen ik naar de tweede klas van de middelbare school ging. Ik wilde hier eigenlijk niet komen wonen omdat ik dan bij mijn ouders weg moest, moest wennen aan het nieuwe huis en de nieuwe school en meer zelfstandig moest zijn. Mijn ouders, die mijn school niet kunnen betalen, vonden dat ik de kans moest grijpen om iemand te worden in de samenleving. Ik heb toen besloten om me op de toekomst te richten en te worden wat ik wil. Ik wil graag verpleegster worden en ik ben er trots op dat ik mensen kan helpen die ziek zijn. Als alles goed gaat wil ik gaan werken in de plaats waar ik vandaan kom en later ook voor mijn ouders gaan zorgen.

Tot nu toe gaat alles goed en zal ik over twee jaar kunnen afstuderen.

Ik wil speciaal de donateurs van Stichting Malang, ik ken niet alle namen, bedanken voor al hun hulp. Ik hoop dat ik mijn studie af kan maken met goede resultaten en dat ik jullie en mijn ouders niet teleurstel. Nogmaals hartelijk dank voor alles wat jullie mij gegeven hebben, zonder jullie was ik nooit zover gekomen.

Wiwin

Alfa Redi Sanjaya

Hallo,

Ik hoop dat het met jullie allemaal goed gaat en dat jullie gezond zijn.

Ik ben Alfa Redi Sajanya en ik kom uit Tambak Asri. Ik studeer nu aan de academie voor verpleegkunde in Panti Waluyo Malang en ik zit in het vijfde semester. Het spijt me dat ik jullie niet vaker geschreven heb, maar ik heb een heel druk rooster. Veel opdrachten die ik uit moet werken en ook nog veel stage lopen in het ziekenhuis. Ik wil jullie bedanken voor jullie financiële steun tijdens mijn middelbare school en de verplegersopleiding nu. Als jullie er niet waren geweest had ik moeten gaan werken en was ik nooit geworden wie ik nu ben. Hopelijk studeer ik in oktober af en kan ik een baan vinden in een ziekenhuis en jullie en mijn ouders trots maken. Ik hoop ook dat ik mijn broer kan helpen beter te maken, hij is momenteel psychisch erg zwak.

Dank jullie wel en moge God jullie zegenen.



Redi

Kamellia Gusti Anggraini

Gegroet....

Hallo, hoe gaat het met onze donateurs? Ik hoop dat het met jullie allemaal goed gaat. Met ons hier gaat het goed. Ik ben Kamellia Gusti Anggraini en men noemt mij meestal Kamel. Ik kom van het platteland, uit Sidoasri. Mijn ouders wonen daar nog. Ik ben 20 jaar en ik woon nu op Lokon 33. Ik ben hier naartoe gekomen om te kunnen studeren en daar ben ik erg blij om. Ik heb veel vrienden uit andere dorpen gekregen. Gewoonlijk staan we 's morgens vroeg op om om te bidden en in de bijbel te lezen. Daarna gaan we samen poetsen. Als je aan de beurt bent om te koken dan sta je al om vier uur op. De belangrijkste reden dat ik hier ben is om te kunnen studeren, mijn ouders hebben daar geen geld voor. Daarom wil ik jullie, donateurs bedanken, jullie hebben alle studiekosten van de middelbare school en mijn opleiding betaald; ik kan jullie daar niet genoeg voor danken. Ik ga naar de universiteit van Malang en studeer daar accountancy net als mijn beste vriendin Rhida die ook in Lokon woont. We gaan altijd samen naar school en komen ook samen weer thuis. We hebben veel verschillende leraren op

school met allemaal verschillende karakters. In oktober hoop ik af te studeren en aan de afstudeer ceremonie mee te kunnen doen, ik verheug me er nu al op.

Dank jullie wel en moge God jullie allemaal zegenen. Ik hou van jullie.

Kamel.

Het zijn niet altijd successtories die we te horen krijgen. Kinderen haken ook wel eens af omdat ze geen zin hebben om te leren of omdat de omstandigheden thuis dusdanig zijn dat ze naar huis toe moeten. Zo ook Sari. Sari is een meisje dat heel goed en graag leerde, zij heeft veel talent. Omdat haar moeder ernstig ziek is geworden is ze gestopt met studeren en naar huis gegaan om voor haar moeder te zorgen. Ook Luluk is gestopt met haar opleiding omdat ze zwanger was en inmiddels getrouwd is en een kind heeft gekregen. Marsella en Iga hebben een eigen sponsor gevonden en zijn uit het weeshuis vertrokken omdat ze de regels te strak en te streng vonden.

Er zijn twee kinderen die dit jaar hun middelbare school diploma zullen halen maar niet verder gaan studeren omdat ze niet gemotiveerd zijn en geen zin hebben om te leren. Ook dat bestaat in Malang, net zo goed als bij ons. Dat is natuurlijk jammer, maar het geld wat hun scholing gekost heeft is hiermee niet verloren. Ze hebben een goede basis meegekregen om toch nog iets van hun leven te maken.

Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw jarenlange trouwe ondersteuning. Uw financiële bijdrage **KLEURT NOG STEEDS DE TOEKOMST VAN ONZE KINDEREN IN MALANG.**

Heel veel dank hiervoor!

Terima Kasih

Wij hebben nog steeds een website, maar de software om deze te updaten is verouderd en werkt niet meer. Daarom hebben we besloten om een nieuwe website te laten bouwen die we gemakkelijk kunnen updaten zodat we u van al het nieuws uit Malang op de hoogte kunnen houden.

Deze nieuwsbrief is daar ook een middel toe. Tot op heden hebben we de nieuwsbrief persoonlijk bij u bezorgd, dat doen we met liefde en plezier. Soms is het ook gemakkelijk om gebruik te maken van de moderne communicatiemiddelen. Daarom willen wij u vragen of u er bezwaar tegen heeft om onze nieuwsbrief in de toekomst per email te ontvangen. Als u geen bezwaar heeft kunt u ons een email sturen (info@stichting-malang.nl) waarin u aangeeft de nieuwsbrief per email te willen ontvangen. Ontvangen wij geen email van u, dan krijgt u onze volgende nieuwsbrief thuisbezorgd.

Ook op facebook hebben we een account waarop u het nieuws uit Malang kunt volgen.

Financieeloverzicht schooljaar 2015-2016

INKOMSTEN

In het schooljaar 2015/2016 heeft de Stichting Malang aan donaties van onze vaste trouwe donateurs € 8.461,00 ontvangen.

Van de Jacobushoeve in Vessem hebben we in 2014 het mooie bedrag van € 1.138,00 ontvangen, waarvoor wij het bestuur en vrijwilligster van de Jacobushoeve, Cocky van de Laar, van harte bedanken.

Het paasontbijt van 28 maart 2016 heeft het mooie bedrag van € 1.442,00 opgebracht. Onze speciale dank gaat uit naar Slagerij Gooskens, Bakkerij Waterschoot en de familie Beerens voor het gratis leveren van beleg, broodjes en eieren.

De Stichting heeft dus in totaal € 11.041,00 op haar rekening kunnen bijschrijven. Wederom een mooi bedrag waarvoor wij onze donateurs hartelijk bedanken.

UITGAVEN

Dit schooljaar zijn Sari (farmacie), Wiwin en Iwan (verpleegkunde) begonnen aan hun 3-jarige opleiding. Sari is na het 1e semester gestopt vanwege prive omstandigheden.

De totale kosten voor deze drie studenten bedroeg € 4.104,00.

Dit schooljaar zijn Kamelia, Rida (accountancy), Luluk, Marsella en Iga (farmacie) en Redi (verpleegkunde) aan hun 2e studiejaar begonnen.

De totale kosten hiervoor waren € 4.890,00.

We hebben dit jaar ook weer de kosten voor het 3e jaar bovenbouw betaald voor een meisje. Sri, die thuis woont, maar waarvan de ouders het schoolgeld niet konden betalen. De kosten hiervan bedroegen € 495,00.

Daarnaast is het schoolgeld voor 12 kinderen van de middelbare school ad. € 3.063,00 betaald.

Voor het eerst hebben we dit jaar het schoolgeld voor de basisschool betaald van 6 kansarme kinderen die nog thuis wonen. De kosten hiervoor bedroegen € 660,00.

Salaris Fajar is € 1.350,00 en de kosten voor Lokon 33 bedroegen dit jaar € 2.520,00. Denk hierbij aan gas, water, electra, onderhoud, telefoon, bewaking, ophalen huisvuil, internet, kerstviering en levensmiddelen.

De huur voor Lokon 33 voor de periode 2016/2017/2018 is betaald en bedroeg € 7.500,00.

Onze uitgaven voor het schooljaar 2015/2016 komen dus op een totaalbedrag van € 24.582,00.

Zoals u ziet zijn de uitgaven voor het schooljaar 2015/2016 hoger dan de inkomsten. De grootste post is de huur voor de komende drie jaar van Lokon. Dit konden wij betalen omdat we in het verleden reserves opgebouwd hebben en we dit jaar een mooie donatie ontvangen hebben.

Wij hopen weer op uw giften te kunnen rekenen om alle kinderen een mooie toekomst te kunnen geven.

Het IBAN nr. van de Stichting Malang is NL 34 RABO 0122 8434 44.

Tot slot willen wij Adel Administration zeer bedanken voor het geheel kosteloos opstellen van de jaarrekening.

Nogmaals **TERIMAH KASIH** aan alle donateurs!

Stichting Malang Hoogeloon/